

De huichelarij van leugenachtige uitspraken

(1 Tim.4:1-2)

ofwel: een bewijs van de merkwaardige invloed van demonen

... op christenen

WAT ZIJ ZEGGEN	WAT ZIJ BEDOELEN
“U hoeft niets te doen om gered te worden” (Efe.2:8-9)	“Hier is wat u moet doen om gered te worden”
“U bent volslagen hulpeloos en onbekwaam om uzelf te redden” (Efe.2:1)	“U moet wél een juiste beslissing nemen om gered te kunnen worden”
“God werkt alles naar de raad van Zijn wil” (Efe.1:11)	“God tast de vrije wil van een mens niet aan”
“We kunnen ons niet beroemen op het feit dat we naar de hemel gaan” (Rom.3:27)	“Als we naar de hel gaan dan is dat onze eigen schuld”
“De liefde faalt nimmermeer” (1 Kor.13:8)	“Liefde kan menselijke hardnekkigheid onmogelijk overwinnen”
“Mensen verkeren in slavernij aan de zonde” (Joh.8:34)	“Mensen zijn vrij om voor Christus te kiezen”
“Genade is onverdiende goedheid”	“Vrijspraak ontvangen alleen wie dit op basis van hun geloof en hun gehoorzaamheid verdienen”
“God is de Redder van alle mensen” (1 Tim.4:10)	“... met uitzondering van zo'n negentig procent van de mensheid”
“Gods liefde is onvoorwaardelijk”	“... mits uzelf aan bepaalde voorwaarden voldoet”
“Gods wil is onwederstandelijk” (Rom.9:19)	“... behalve voor de zondaar”
“Redding is geen kwestie van een kans” (Rom.9:16, 8:29-30)	“U zult geen tweede kans krijgen om te worden behouden!”
“Wij verkondigen u een blijde boodschap!” (Luk.2:10)	“Het grootste deel van de mensheid zal voor eeuwig omkomen”
“God heeft u lief...”	“zolang u Hem tenminste liefhebt”
“Christus stierf voor alle zonden” (1 Joh.2:2)	“behalve de zonde van niet te geloven dat Hij voor alle zonden stierf”
“De Goede Herder zoekt het verloren schaap net zolang totdat Hij het vindt” (Luk.15:1-7)	“De Goede Herder blijft zoeken tot het voor eeuwig te laat is”
“Aan Gods recht werd door het kruis van Christus voldaan” (2 Kor.5:18-19)	“Gods recht eist eeuwige pijniging en verderf”

Jeff Priddy

The Idle Babblers Illustrated, 1997