

Hoofdstuk 8: “Jezus beloofde dat Hij binnen één mensenleven zou terugkomen”

Bepaalde uitspraken die de Here Jezus deed wekken de indruk dat Hij binnen enkele tientallen jaren zou terugkomen om Zijn volgelingen te belonen en Zijn vijanden te straffen. Hij zei bijvoorbeeld tegen Zijn discipelen ⁵¹:

“Wanneer zij u nu in deze stad vervolgen, vlucht in de andere; want voorwaar, Ik zeg u: u zult met de steden van Israël geenszins zijn klaargekomen voordat de Zoon des mensen komt” (Matth. 10:23)

De apostelen zouden hun verkondiging zelfs in het kleine land Israël nog niet hebben voltooid voordat Hij zou verschijnen!

Bij een andere gelegenheid zei de Here dat wie Hem wilde volgen, zichzelf moest verloochenen en niet bang moest zijn voor smaad of vervolging:

“Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen...” (Matth. 16:24)

Als motief voor die vermaning hield Hij Zijn discipelen voor:

“...Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen.... wie zich voor Mij en Mijn woorden schaamt onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Zoon

⁵¹ Ontleend aan: James Stuart Russell, *The Parousia. A Critical Inquiry into the New Testament Doctrine of Our Lord's Second Coming*. London: Daldy, Isbister & Co., 1878. Dezelfde argumenten zijn bij eerdere en latere Engelse en Amerikaanse schrijvers aan te treffen, zoals: Robert Townley, *The Second Advent of Our Lord Jesus Christ: A Past Event*. London: Simpkin, Marshall and Co., 1845; Philip Soubien Desprez, *Has the Second Advent Already Taken Place, or Must We Look for Another?* London: Judd and Glass, 1857; Ernest Hampden-Cook, *The Christ Has Come. The Second Advent an Event of the Past. An Appeal from Human Tradition to the Teaching of Jesus and His Apostles*. London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., Ltd. 1895; en Marion Morris, *The Second Coming Fulfilled*. Winchester, Indiana 1917. Voor een recente verdediging van deze opvatting kan men de websites van Anne Salomons raadplegen (vooral preterisme.nl en matteus24.nl), of de website van David Sörensen (www.ontdekgod.nl). In de Angelsaksische wereld is het gedachtegoed van het preterisme sinds enkele decennia in opmars. Op een toenemend aantal websites wordt deze leer uitgedragen. Zelf vond ik de volgende sites: All Prophecies Fulfilled, Beyond the End Times, Full Preterism, Introduction to Preterism, Last Days Past, Living the Question, Planet Preterist, Preterism Matters, Preterism and Prophecy (*sic*), Preterist Archive, Preterist Central, Preterist Homepage, Revelation Revolution, en Temporary Ekklesia.

des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen..." (Matth. 16:27, Mar. 8:30).

Om Zijn vermaning kracht bij te zetten, en de urgentie ervan aan te tonen, voegde Hij er aan toe:

"Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die [de] dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn koninkrijk... Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die [de] dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht... Ik nu zeg u in waarheid: er zijn sommigen van hen die hier staan, die [de] dood geenszins zullen smaken voordat zij het koninkrijk van God hebben gezien" (Matth. 16:28, Mar. 9:1, Luk. 9:27).

Blijkbaar zouden Zijn tijdgenoten Zijn wederkomst nog meemaken.

In een rede over "de laatste dingen" die Hij hield op de Olijfberg zei de Here tegen Zijn discipelen:

"Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn naam... En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt... Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden, en u zult gehaat zijn door alle volken ter wille van Mijn naam... Wanneer u dan de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in [de] heilige plaats... laten dan zij die in Judéa zijn, vluchten naar de bergen... Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet... Als zij dan tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen... Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur" (Matth. 24:5,6,9,15-16,23,26,33)

Door in Zijn rede consequent het woord "u" te gebruiken leek de Here de gebeurtenissen die Hij aankondigde te plaatsen binnen één mensenleeftijd. De discipelen die bij Zijn toespraak aanwezig waren zouden niet alleen misleiders zien komen, geruchten van oorlogen vernemen, en door gevangenschap en dood, haat en vijandschap worden getroffen, maar óók de gruwel der verwoesting zien staan op de heilige plaats, naar de bergen moeten vluchten en de claims van valse messiassen moeten verwerpen.

In Zijn rede sprak de Heiland bovendien een opmerkelijke voorzegging uit, die de indruk wekte dat Hij binnen één generatie zou terugkomen:

“Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd” (Matth. 24:34-35).

Nog voordat “dit geslacht” was voorbijgegaan zouden de krachten van de hemelen wankelen. Dan zou de Zoon des mensen komen op de wolken, met kracht en grote heerlijkheid, en Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken (Matth. 24:29-31).

Toen de Here was overgeleverd aan Zijn vijanden, zei Hij tegen het Sanhedrin:

“Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan [de] rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel” (Matth. 26:64)

De aardse rechters die Hem ter dood veroordeelden zouden Hem zien komen op de wolken van de hemel. Blijkbaar zou die komst nog tijdens hun leven plaatsvinden.

Op grond van zulke sleutelteksten (vooral Matth. 10:23, 16:27-28, 24:34-35 en 26:64) is een toenemend aantal christenen ervan overtuigd dat de wederkomst van de Messias al heeft plaatsgevonden, in de generatie van de apostelen. Volgens hen is Christus gekomen in het jaar 70. Toen werd Judéa door het oordeel getroffen. De Messias heeft Zijn dorsvloer gezuiverd. Hij heeft Zijn tarwe samengebracht in de schuur van Zijn Gemeente, en het kaf verbrand met vuur (Matth. 3:12).