

Regels en inzetten

Joe Elliott

Eén van de kenmerken van een dwaalleraar is dat hij zijn vertrouwen op menselijke regels stelt. Over dat onderwerp kunnen we in 1 Tim.1:3-11 het volgende lezen:

“Blijf, zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde, aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in geloof is. Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen wat zij zeggen of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Maar wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt, doordat hij beseft dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en ongoddelijken, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, hoereerders, hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd” (Telos-vertaling).

Predikanten en voorgangers onderwijzen tegenwoordig meestal de wet, in plaats van de Geest. Wij leven echter niet langer onder de wet ¹. We mogen het Nieuwe Testament niet als een nieuw wetboek beschouwen. Dat we gered zijn betekent niet dat wij ons best doen om ons aan een of ander voorschrift te houden. We worden verondersteld om door de Geest te wandelen ². Jazeker, het geschreven Woord van God is nog steeds een lamp voor onze voet. Maar we zijn in staat gesteld om God te gehoorzamen, dankzij de inwonende Geest ³. Dat gaat veel dieper dan het bestuderen van voorschriften waarna we ons best doen om die te gehoorzamen. Wij kunnen daar bovenuit stijgen. Volgens de Schrift hield Jezus Zijn hoorders voor dat niet alleen moord verkeerd is, de boosheid die tot een moord leidt is net zo goed verkeerd ⁴. Nu ons de Geest is gegeven, zijn we niet alleen in staat om doodslag te vermijden, we kunnen ook worden bevrijd

¹ Rom.6:14-15, Gal.3:23-25, Gal.4:4-5, Gal.5:18.

² Gal.5:25.

³ Rom.8:1 e.v.

⁴ Mat.5:21-26.

van de boosheid die tot moordzucht leidt. Alleen de Heilige Geest is in staat om onze harten en gedachten te veranderen. Woorden die op papier staan kunnen dat nimmer bewerkstelligen ⁵. De Geest reikt dieper dan de wet.

Hoewel dit een waarheid is als een koe doen de meeste voorgangers niets anders dan een nieuwe wet onderwijzen. Ze zwaaien voortdurend met een lange lijst van regels en inzettingen. De Schrift laat echter zien dat de wet bestemd is voor goddelozen en zondaars. De wet is niet voor mensen die behouden zijn. De wet is niet voor de Gemeente bestemd ⁶. Wij mogen in Christus nieuwe schepselen worden. We mogen geleidelijk aan in nieuwe mensen veranderen, die alle interesse in wereldse begeerten hebben verloren, en in plaats daarvan met godvruchtige verlangens zijn vervuld ⁷.

Wie onder de wet leven, doen hun uiterste best om bepaalde dingen te vermijden teneinde de hellestraf te ontlopen. Leven onder de wet is een poging om de buitenkant van een mens te veranderen, zonder dat het hart veranderd is. Leven door de Geest betekent in de eerste plaats een verandering van het hart ⁸. Ten gevolge van die innerlijke verandering zullen de buitenkant en de daden dan vanzelfsprekend ook veranderen. Zo veranderen onze beweegredenen, en niet alleen onze daden. Onder de wet blijven onze beweegredenen zondig terwijl we ons best doen om het zondigen te vermijden.

Wanneer onze leiders nimmer spreken over het leven door de Geest, hoe zullen onze beweegredenen dan ooit kunnen veranderen? Het is geen wonder dat de kerk van tegenwoordig zozeer door zonde en wereldgelijkvormigheid is aangetast. Bijna niemand onderwijst de waarheid betreffende de Heilige Geest. In plaats daarvan trachten we de versie van de wet die ons eigen kerkgenootschap propageert zo goed mogelijk te gehoorzamen.

In vele gevallen prediken voorgangers de wet teneinde greep op de gemeente te houden. Een voorbeeld daarvan is de gewoonte om tienden te geven. Er is geen enkel bewijs voor de stelling dat de eerste christengemeente de wet van de tienden in praktijk bracht.

⁵ Heb.7:18-19, Heb.9:9-10, 2 Kor.3:6.

⁶ 1 Tim. 1:8-10.

⁷ 2 Kor.3:17-18, 2 Kor.5:17-21.

⁸ Ezech.11:19, Ezech.36:26-27, Jer.31:31-34.

Er zijn in werkelijkheid zelfs heel veel aanwijzingen voor het tegendeel. Wij moeten geven wanneer de Geest ons daartoe leidt⁹. We behoeven niet langer te leven onder een wet op de tienden. Toch leren vele voorgangers dat gelovigen tien procent van hun inkomen aan de kerk behoren te geven. Ik ben ervan overtuigd dat ze dit onder andere doen omdat ze bang zijn dat ze anders niet genoeg inkomsten zullen hebben om hun kerk in stand te houden. Ze geloven eenvoudig niet dat de Geest de gemeenteleden zal aansporen om het noodzakelijke te geven.

Laten we op dit punt Kolossenzen 2:21-23 eens opslaan.

“Raak niet en smaak niet en roer niet aan... dingen die alle door het gebruik te niet gaan, naar de geboden en leringen van mensen, dingen die wel een schijn van wijsheid hebben in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend, tot bevrediging van het vlees”.

De leer dat we volgens bepaalde regels moeten leven, en bepaalde inzettingen moeten onderhouden, heeft een schijn van wijsheid. Het is volgens Paulus echter een “eigenwillige verering”, een godsdienst die de mens zichzelf oplegt. Jammer genoeg is dat nu net wat we in de kerk aantreffen. We vinden er een door mensen gemaakte godsdienst, die weinig verschilt van alle andere religies die de mensheid heeft gemaakt. Zo bekijkt de wereld ons ook. We zijn voor haar slechts één van de vele godsdiensten, niets meer dan welke andere dan ook. Wat ons op unieke wijze van de rest van de wereld zou moeten onderscheiden is de inwoning van de Geest in iedere gelovige. We behoren anders te zijn dan alle anderen, omdat we Gods eigen Geest bezitten die in elk van ons woont ¹⁰.

Indien wij echter onder de wet leven, dan zijn we niet anders dan wie ook. Ons wetboek is de Bijbel. Andere godsdiensten hebben hun eigen wetsvoorschriften. Ten diepste zijn we niet anders dan zij. Het is geen wonder dat niet-christenen boos op ons worden wanneer wij hun vertellen dat ze christen moeten worden om te worden behouden. Want vanuit hun standpunt bezien doen wij ons best om een stelsel van wetten te gehoorzamen, dat slechts weinig verschilt van de wetten waar zijzelf zich aan houden. De kerk heeft haar unieke karakter verloren. Ze is op andere

⁹ 2 Kor.9:7.

¹⁰ 1 Joh.2:27, 1 Joh.3:24, 4:4 en 14.

godsdiensten gaan lijken. We zijn uniek omdat we de Geest van God bezitten. We zijn niet uniek omdat we ons aan bepaalde regels houden, ook al staan die regels wellicht in de Bijbel. We moeten een nieuwe schepping in Christus worden om behouden te zijn. We behoren God alleen maar toe wanneer we Zijn Geest bezitten ¹¹.

Indien een voorganger of een gemeente te veel op voorschriften en regels vertrouwen, dan leven zij in werkelijkheid onder een bepaalde wet. Indien wij aan het werk van de Geest afbreuk doen ten gunste van de wet, dan doen we ook afbreuk aan ons eigen behoud. De wet op de tienden lijkt misschien een onbelangrijk onderwerp. Maar het is een onderdeel van de oudtestamentische wet. Wanneer u zich aan de wet op de tienden houdt, dan probeert u althans op één punt volgens de wet te leven. De wet op de tienden is een symptoom van een veel groter probleem. De meeste kerkmensen proberen werken der wet aan hun behoud toe te voegen, in plaats van de Geest het werk te laten doen ¹².

De Heilige Geest woont in ons. Omdat Hij Zijn inwoning in ons heeft gemaakt, zijn we in staat om voor God te leven en verkeren niet langer onder de letter van de wet ¹³. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Het gaat er niet om, of wij de wet gehoorzamen. Het gaat er niet om, of we ons best doen om ons aan bepaalde regels en inzettingen te houden. Het gaat er niet om, of we twisten over de vraag of iets al dan niet een zonde is. Wanneer we opwassen in de genade, dan zullen we vanzelfsprekend vanuit Gods Woord beginnen te leven. We zullen naar Hem toegroeien ¹⁴. We zullen Hem zoeken door de Schrift te bestuderen. We zullen Hem zoeken door te bidden. Hoe meer we geworteld en opgebouwd worden in Hem, des te meer zullen we ervaren dat de dingen van deze wereld hun greep op ons leven verliezen ¹⁵. Wanneer we onszelf echter dwingen om een stelsel van voorschriften te gehoorzamen, dan leven wij niet door de Geest ¹⁶. Verreweg het grootste gedeelte van de christelijke kerk van vandaag is in de een of andere vorm van wetticisme verstrikt geraakt.

¹¹ Rom.8:9.

¹² Vgl. Gal.3:3, 4:8-11, 5:1-4.

¹³ 2 Kor.3:1-18, 2 Kor.5:17.

¹⁴ 2 Kor.3:18.

¹⁵ Kol.2:6-7.

¹⁶ Kol.2:20-23.

In vele gevallen missen voorgangers het vertrouwen om niets anders te onderwijzen dan het leven door de Geest. Ze merken op, dat hun gemeenteleden in zonde en wereldgelijkvormigheid verstrikt zijn. Ze kunnen niet geloven dat wanneer ze hun schapen dichter tot de Here leiden, al die zonde en wereldgelijkvormigheid uiteindelijk zullen verdwijnen. In plaats daarvan stellen ze regels op die niets anders doen dan iedereen voor de uiterlijke schijn in het gareel houden. Bepaalde voorgangers houden er erg strenge regels op na, terwijl anderen minder streng zijn. Dat verklaart waarom we tegenwoordig zoveel kerkgenootschappen hebben. Ieder maakt voor zichzelf uit hoeveel beperkingen hij zich wil laten opleggen. Vervolgens zoekt hij een kerk of een gemeente op die er een stelsel van regels op na houdt waarmee hij denkt te kunnen leven. Wanneer we allemaal door de Geest zouden leven, en ons niet onder zoveel verschillende wetten hadden geplaatst, dan zouden we niet de verdeeldheid hebben die we thans overal om ons heen zien. Er is slechts één Geest. Er is slechts één Waarheid. Er is slechts één plan van God voor ons leven ¹⁷. Verdeeldheid bestaat alleen maar omdat wij er verschillende varianten van de wet op na houden. We hebben eigenmachtige wetten en een eigenwillige godsdienst. We behoren te leven door de Geest.

* * * * *

¹⁷ Vgl. Efe.4:1-6.