

## Hoofdstuk 1: Het “laatste der dagen”

Sommige christenen geloven dat er vóór de wederkomst van Christus een messiaanse tijd zal aanbreken <sup>4</sup>. Men baseert deze gedachte op Jesaja 2:2-4. Daar staat geschreven:

“Het zal in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste der bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren”.

Uitgaande van deze tekst redeneert men als volgt: Aangezien de profeet spreekt over de “laatste dagen”, heeft hij het niet over de toekomstige eeuw maar over de slotfase van het huidige wereldtijdperk <sup>5</sup>. Men vat de zinsnede “het laatste van de dagen” op als een uitdrukking die op één enkel, specifiek tijdvak betrekking heeft. Het zou gaan om: “een lange, gezegende periode voor de wereld en de schepping, *voorafgaand* aan de afval, de grote verdrukking en de wederkomst van Christus” <sup>6</sup>.

Omdat men veronderstelt dat met de uitdrukking “de laatste dagen” het einde van het huidige wereldtijdperk is bedoeld, plaatst men bij Jes. 2:1-4 de kanttekening: “Er is hier geen vrederijk” <sup>7</sup>. Maar die opmerking zegt meer over de gekleurde bril van de lezer dan over de Bijbeltekst. Want Jesaja heeft over de “laatste dagen” geprofeteerd: “Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen;

---

<sup>4</sup> In mijn betoog zal ik bepaalde publicaties citeren. Het is niet mijn bedoeling om de aangehaalde schrijvers in een kwaad daglicht te stellen, maar om hun opvattingen zo eerlijk mogelijk weer te geven. Een letterlijk citaat is de beste manier om dit te doen.

<sup>5</sup> N.Baalbergen schreef: “‘De laatste dagen’ [Jes. 2:2] is een periode die aan de dag des Heren en dus ook aan het duizendjarig rijk voorafgaat” (a.w., p.2). Bij een andere schrijver las ik: “Deze woorden (Jes. 2:1-5) gaan niet over de oprichting van het Duizendjarig Vrederijk (Openb.20), maar, zoals hier staat, over het laatste der dagen (vs.2)” (J.A.Hensen, *De zeventig zevens in Daniël 7*, Lelystad 2001, p.14).

<sup>6</sup> Aldus A.Pronk-Waterlander, *Drie groepen uitverkorenen in het koninkrijk van God*, Webdocument op [www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl).

<sup>7</sup> J.A.Hensen, a.w., p.14.

geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren" (Jes. 2:4). Als dat geen vrede-rij is, wat is het dan wel? Zo'n periode zonder enige vorm van oorlog is er nog nooit geweest. Om zo'n tijdperk te doen aanbreken moet de satan worden gebonden, want de Boze is "de god van de eeuw" (2 Kor. 4:4) die de volken tot oorlog aanzet (Openb. 16:13-14, 20:7-8). Hij is een moordenaar van mensen, van het begin af (Joh.8:44). Hij heeft plezier in massaslachting.

Jesaja zegt ook: "Hij [d.i. de HERE] zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen" (Jes. 2:4a). De mensheid zal haar zwaarden pas omsmeden tot ploegscharen (Jes. 2:4b) *wanneer ze door God gevonnist is*. De HERE zal "het aardrijk oordelen in gerechtigheid" (Hand. 17:31). Dit "oordelen" zal Hij doen door middel van Zijn Zoon, want: "De Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven" (Joh. 5:22). Gods oordeel over de volken wordt beschreven in Matth. 25:31-46 en in Openb. 20:4.

De overtuiging dat de volken vóór de wederkomst van Christus de oorlog al niet meer zullen leren berust op het axioma dat onder de uitdrukking "het laatste van de dagen" de slotfase van de huidige "eeuw" (*aioon, eon*) moet worden verstaan. Dat het om de laatste dagen van de tegenwoordige eeuw gaat, staat echter niet in de Bijbel. Met evenveel recht kan men veronderstellen, dat Jesaja 2 betrekking heeft op de laatste dagen van de tegenwoordige "wereld" (*kosmos*). Indien het om de laatste dagen van de huidige wereld gaat, spreekt de profeet wél over het toekomstige vrede-rij. De "laatste dagen" van de huidige wereld zijn namelijk de duizend jaren van de binding van de satan (Openb. 20:3,4,6), plus de korte tijd van satans loslating (Openb. 20:7-10). Pas ná die binding en loslating "vluchten de aarde en de hemel weg" (Openb. 20:11) en komen er "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" te voorschijn. De eerste hemel en de eerste aarde zijn dan voorbijgegaan (Openb. 21:1). Dat een periode van duizend jaren in de Bijbel wordt aangeduid als "de laatste dagen" behoeft ons niet te verbazen. Vergeleken bij de (minstens) zes duizend jaar die er aan voorafgingen zijn de duizend jaren van satans binding te beschouwen als "de laatste dagen".

#### **"Het laatste der dagen" in de Torah**

Uit de eerste tekst waarin de Hebreeuwse zinsnede *be'acharit hajamim* ("het laatste van de dagen") voorkomt, blijkt wat de betekenis is. Toen de aartsvader Jakob zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn zonen: "Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie *in later tijd* overkomen zal" (Gen. 49:1)<sup>8</sup>. De oude man kondigde aan, in welk gebied bepaalde stammen zouden gaan wonen (vs.7,13,20) en hoe zij zich zouden misdragen (vs.15,17). Ook sprak hij over het toekomstige koningschap in Israël, dat zou berusten bij de stam Juda, en over de geboorte van de Messias (vs.9-10). Wat

---

<sup>8</sup> Voor "in later tijd" staat hier, en ook in alle volgende Bijbelteksten die in dit hoofdstuk worden genoemd, in de grondtekst letterlijk: "in het laatste van de dagen".

Jakob bekend maakte had betrekking op de geschiedenis van Israël vanaf de intocht in het beloofde land. De uitdrukking *be'acharit hajamim* betekent hier: "in de verre toekomst". In de herziene Statenvertaling is zij weergegeven als: "in later tijd".

Tegen Balak, de koning van Moab, zei de waarzegger Bileam: "Kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk *in later tijd* uw volk zal aandoen" (Num. 24:14). Bileam voorzegde dat een toekomstige koning van Israël de Moabieten zou onderwerpen. Die profetie werd vervuld in de dagen van Saul (1 Sam. 14:47) en van David (2 Sam. 8:12).

Mozes voorzag dat het volk dat hij uit Egypte had geleid onder de volken zou worden verstrooid. Hij zei tegen hen: "Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben *in later tijd*, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen" (Deut. 4:30). De laatste dagen die Mozes aankondigde, waren niet de dagen van een Israëlitisch wereldrijk, maar van Israëls verdrukking en ballingschap.

Bij meerdere gelegenheden voorzegde Mozes een tijd van ballingschap voor het volk Israël. Hij zei: "...ik weet, dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u *in later tijd* overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de HERE om Hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken" (Deut. 31:29).

#### **"Het laatste der dagen" bij de profeten**

In de profetie van Jeremia staat geschreven: "De brandende toorn van de HERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. *In later tijd* zult u dat begrijpen" (Jer. 30:24, vgl. Jer. 23:20). Hier worden de laatste dagen in verband gebracht met de toorn van de HERE. Uiteindelijk zal Israël inzicht krijgen in Gods plannen en bedoelingen, en begrijpen waarom het branden van Zijn "toorn" voor de totstandkoming van die plannen noodzakelijk was.

Jeremia profeteerde ook over andere volken. "*In later tijd* echter, spreekt de HEERE, zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Moab" (Jer. 48:47). "Maar het zal *in later tijd* gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE" (Jer. 49:39). Blijkbaar heeft de term "het laatste van de dagen" niet altijd op dezelfde periode betrekking. Want in Num. 24:14-19 wordt gezegd, dat Moab in de laatste dagen door Israël zal worden onderworpen. Maar in Jer. 48:47 wordt aangekondigd, dat Moab in het laatste van de dagen zal worden hersteld.

Over Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, heeft de HERE gezegd: "U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren *in later tijd*. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word" (Ezech. 38:16). In deze profetie zijn "de laatste dagen" niet een periode van vrede, waarin de volken optrekken naar

Jeruzalem om door God te worden onderwezen (Jes. 2:3-4), maar dagen waarin een vijandig leger verschijnt om Israël aan te vallen.

Een hemelbode zei eens tegen Daniël: “Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk *in later tijd* zal overkomen” (Dan. 10:14). De profeet kreeg te horen wat er zou gaan gebeuren tijdens het Perzische wereldrijk (Dan. 11:2), tijdens de regering van Alexander de Grote, tijdens het bestuur van de vier generaals die na Alexanders dood het rijk onder zich zouden verdelen (Dan. 11:4) en tijdens de schermutselingen van de Seleuciden en de Ptolemaeën (Dan. 11:5 e.v.). Uiteindelijk zou de “grote vorst” Michaël opstaan, de aartsengel die strijdt voor het volk Israël (Dan. 12:1, vgl. Dan. 10:21 en Openb. 12:7). Dan zou er een korte periode van grote benauwdheid zijn (Dan. 12:1, vgl. Matth. 24:21, Openb. 7:14). Velen die sliepen in het stof der aarde zouden opstaan en eeuwig leven ontvangen (Dan. 12:2-3, vgl. Openb. 20:4-6). In het boek Daniël heeft de uitdrukking *be-acharith hajamim* een ruime betekenis, want in de hoofdstukken 11 en 12 wordt er een tijdvak beschreven dat vele eeuwen zou duren.

De profeet Hosea heeft voorzeggd: “...de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, *in later tijd*” (Hos. 3:4-5). Deze profetie geeft een nadere toelichting bij Deut. 4:30.

De profeet Micha heeft Jesaja 2:2-4 aangevuld. Hij vertelt wat de volken in de laatste dagen zullen gaan doen, wanneer ze de oorlog niet meer zullen leren: “...zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen” (Micha 4:4). Micha laat ook zien, hoe die periode van rust zal aanvangen:

“Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid” (Micha 4:6-7).

Om de berg van de HEERE te maken tot “de hoogste van de bergen” (Jes. 2:2, Micha 4:1) moeten de verstrooide Israëlieten worden ingezameld en worden bijeengebracht in het land. Het kwaad van de verstrooiing dat de HEERE hun heeft aangedaan, moet worden opgeheven. Wanneer Israël is hersteld, zal de berg van de HEERE “vast staan”, en zullen de volken erheen stromen.

### **Conclusie**

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de uitdrukking *be'acharit hajamim* (“het laatste van de dagen”) niet altijd op hetzelfde tijdvak betrekking heeft. Wanneer deze uitdrukking in de Schrift voorkomt, moeten we ons afvragen: de laatste dagen van wat?

Het kan gaan om de laatste dagen van Israëls verblijf in het beloofde land (Deut. 31:29), de laatste dagen van de ballingschap van Moab (Jer. 48:47) of van Elam (Jer. 49:39), de laatste dagen van de tegenwoordige “eeuw” (Dan. 10:14, vgl. Dan. 12:1 e.v.) of de laatste dagen van hemel en aarde (Jes. 2:2-4, Micha 4:1-8). Wanneer de uitdrukking in een bepaalde profetie voorkomt kan daaruit niet afgeleid worden op welk moment de profetie zal worden vervuld. Wat er dan wordt aangekondigd zal plaatsvinden “in later tijd”, “in de toekomst” of “in de verre toekomst”. Méér valt er uit het Hebreeuws niet af te leiden.

De profetie van Jesaja, dat in de “laatste dagen” de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste der bergen, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen (Jes. 2:1), is dus geen bewijs voor de stelling dat wij een gezegende messiaanse tijd mogen verwachten, **voorafgaand** aan de wederkomst van Christus. Mondiale wereldvrede zal er beslist eens ontstaan. We mogen uitzien naar een tijd waarin de aarde vol zal zijn van de kennis van de HERE, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken (Jes. 11:9). Maar vóór het zover is, moeten de volken worden geoordeeld (Jes. 2:4) en moet Israël worden hersteld (Micha 4:6-7).

\* \* \* \* \*