

Jezus neemt de zonde der wereld weg

Markus 1:21-28 als teken

In Markus 1 ontmoeten we een onbekende bezetene. Van de bezetene van Gadara (Markus 5:1-20) kunnen we ons wel voorstellen dat de duivel hem beheerste, gezien zijn neiging tot zelfverwonding en de omgeving waarin hij placht te verblijven – de sfeer van dood en graf. Maar in Markus 1 ontmoeten we een naamloze man die de synagoge bezoekt, een gemeentelid, een “kerkganger”. Jezus voerde in Kapernaüm het woord op de sjabbat, Hij gaf er onderwijs. Iedere Joodse man die *bar mitswa* had gedaan en een “zoon der wet” was geworden mocht dit doen. Maar Jezus sprak anders dan alle anderen, anders zelfs dan de schriftgeleerden. Hij sprak met gezag (vs.22) – het was alsof God zelf door Hem sprak. Hij verwees niet naar commentaren of naar de opvatting van gezaghebbende rabbijnen, maar Hij zei:

“Het rijk van God is nabij, de beloofde heilstijd is aangebroken” (vs.15).

Meteen bleek daar een man te zijn “met een onreine geest” (vs.23). Die uitdrukking betekent niet: iemand die in sexueel opzicht onrein is, maar: iemand die door een demon wordt beheerst, een bezetene. De weduwe uit Zarfath sprak tegen de profeet Elia bijna dezelfde woorden als deze man naar Jezus schreeuwde:

“Wat heb ik met u te doen, man Gods? Bent u hier gekomen om mij mijn zonden in gedachtenis te brengen en mijn zoon te doden?” (1 Koningen 17:18).

Ze was verbitterd omdat haar zoon ernstig ziek was geworden en ze hem dreigde te gaan verliezen. Misschien was er in het leven van de synagogenbezoeker óók sprake van verbittering en pijn naar aanleiding van iets dat er in zijn leven was gebeurd, een verlies, iets dat hij God kwalijk nam en dat hem van God had vervreemd. Nu Gods nabijheid zich krachtig openbaarde, in het optreden van Jezus, kwam het oude zeer plotseling heftig naar boven. Hij riep: Laat af, ga weg!

“Wat hebben wij met u te maken, Jezus, Nazaréner? Bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet Wie u bent: de Heilige van God!” (vs.24).

Het evangelie laat zien dat Jezus' woord sterker is dan de greep van de onreine geest. "Zwijg, en ga uit van hem" zei Jezus (vs.25), en de geest ging – hoewel hij de man nog deed stuip trekken en (waarschijnlijk onverstaanbaar) deed schreeuwen (vs.26). Zwijgen moest de geest, omdat zijn spreken een mengsel was van waarheid en leugen. Jezus was (en is) inderdaad de "Heilige van God", maar Hij kwam (en komt) niet om Israël (of de mensheid) vanwege haar zonden definitief te gronde te richten maar om die te behouden en te redden uit de greep van alles wat haar in slavernij gevangen houdt (Johannes 3:17). Oók [en **juist**] uit de greep van afkerigheid, van vijandschap en wantrouwen tegen God.

De genezing van de bezetene in de synagoge is het eerste wonder van de Here dat Markus in zijn evangelie heeft beschreven. Dit wonder heeft daarom een belangrijke tekenfunctie. De Messias zal de belofte die God bij monde van de profeet Hosea aan het volk Israël heeft gegeven, in vervulling doen gaan:

"Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn keert zich van hen af" (Hosea 13:5)

Niet Israël zal zich tot de HERE bekeren, maar de HERE zal Israël bekeren! **Hij** geneest hen van hun afkerigheid. Dit werk van God (en van Zijn Messias) zal overigens niet tot Israël beperkt blijven. Het Lam van God neemt de zonde der **wereld** weg (Johannes 1:29). En de zonde der wereld is ongeloof (Johannes 16:9). Het woord van Christus is sterker dan iedere macht die de mensheid van God verwijderd wil houden.

* * * * *

[Het bovenstaande is een samenvatting van een preek die eens op zondagmorgen in de NH kerk van Noordhorn werd gehouden]