

# Leven, dood en opstanding

Clyde L. Pilkington

## Wat is het leven?

"Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen" (Genesis 2:7).

De mens is de vereniging van het stof van de aarde (het lichaam) en de levensadem (de geest), waardoor een levende ziel tot stand komt. De twee (het lichaam en de geest) voegen zich samen en vormen een derde (de ziel).

Lichaam + geest = ziel.

Dit principe wordt ook zichtbaar wanneer elementen zich verenigen tot moleculen:



"De leer van de Schrift (zoals wij die zien) is dat de mens uit twee delen bestaat: lichaam en geest; en dat de vereniging van deze twee een derde ding vormt, dat 'ziel' of 'levende ziel' wordt genoemd. Daarom wordt het woord 'ziel' gebruikt voor de gehele persoonlijkheid; het levende organisme." <sup>1</sup>

## "Ziel" wordt gebruikt als een verwijzing naar de mens

Young <sup>2</sup> definieert zowel het Hebreeuwse woord "*nephesh*" als het Griekse woord "*psuche*", die beide vertaald worden als "ziel", als "anima, levende ziel". Het idee is "bezield, levend". Daarom wordt het woord ziel

gebruikt om zowel de levende mens als levende dieren aan te duiden (Numeri 31:28).

Strong <sup>3</sup> definieert "*nephesh*" op dezelfde manier als Young: "een ademende, d.w.z. een dier of levend wezen". Deze definitie komt overeen met de manier waarop het woord "ziel" in Genesis 2 wordt gebruikt.

"Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen" (Genesis 2:7).

Toen God de "levensadem" blies, werd de mens een "levende ziel". Maar wanneer die "levensadem" hem verlaat, zal hij geen "ziel" (d.w.z. een ademend schepsel) meer zijn!

Het Hebreeuwse woord "*nephesh*" en het Griekse woord "*psuche*" hebben precies dezelfde betekenis. Dat kunt u zien door Psalm 16:10 te vergelijken met Petrus' citaat uit Handelingen 2:27.

"Want U zult mijn ziel (*nephesh*) in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet" (Psalm 16:10).

"Want U zult mijn ziel (*psuche*) in het graf niet verlaten, en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien" (Handelingen 2:27).

Hier volgen enkele eenvoudige voorbeelden uit de Schrift waaruit blijkt dat het woord 'ziel' wordt gebruikt als verwijzing naar de levende mens.

"Abram nu nam Sarai zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen (Hebr. "**zielen**") die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän" (Genesis 12:5).

In Genesis 36:6 wordt het Hebreeuwse woord dat vertaald is met 'ziel' ook vertaald met 'personen'.

"Ezau nam zijn vrouwen, zijn zonen en zijn dochters, en alle personen [Hebr, zielen] die tot zijn huis behoorden, zijn vee en al zijn dieren, en al zijn bezit, dat hij in het land Kanaän verworven had, en ging naar een ander land, weg van zijn broer Jakob" (Genesis 36:6)

"Dit waren de zonen van Lea, die zij Jakob geboort heeft in Paddan-Aram, met Dina, zijn dochter. Het totaal aantal zielen van zijn zonen en dochters was drieëndertig. ... Het totale aantal zielen die met Jakob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jakob, was bij elkaar zesenzestig zielen" (Genesis 46:15, 26).

### **Wat is de dood?**

De dood is het tegenovergestelde van het leven – het is de omkering van het leven. In de dood wordt de geest uit het lichaam genomen en teruggegeven aan God, die hem gaf. De mens keert terug naar de aarde.

"voordat ... het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft" (Prediker 12:7).

"Zij gaan allen naar één plaats: zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen terug tot het stof" (Prediker 3:20).

"In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren" (Genesis 3:19).

"Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen" (Psalm 146:4).

"...zij geven de geest en keren terug tot hun stof" (Psalm 104:29).

De dood is de afwezigheid van leven, niet leven in een andere vorm of op een andere plaats.

"...U zult sterven en niet leven" (2 Koningen 20:1).

"Maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat..." (Openbaring 20:4-6)

### **De ziel [persoon] zal sterven**

In tegenstelling tot wat velen geloven en leren, kan en zal de ziel sterven.

"De mens (Hebr. **ziel**) die zondigt, die zal sterven" (Ezechiël 18:4).

"Hij ontrukte hun ziel niet aan de dood, hun dieren leverde Hij over aan de pest" (Psalm 78:50).

"Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij" (Mattheüs 26:38).

"En het zal geschieden, dat al (Gr. **elke ziel**) wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden" (Handelingen 3:23).

### **Satans grote leugen**

In de tuin van Eden zei God tegen Adam:

"Op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven" (Genesis 2:17).

Het was Satans leugen, dat

"U zult zeker niet sterven" (Genesis 3:4)

Satans leugen is zó doeltreffend geweest en heeft zijn doel zózeer bereikt dat, hoewel de Heer Jezus zei: 'Ik kom terug en zal u tot Mij nemen', de christenheid eenstemmig zegt: 'Nee! Heer, U hoeft niet voor mij te komen: Ik zal sterven en tot U komen.' Zo is de gezegende hoop op de opstanding en de komst van de Heer vrijwel geheel uit het geloof van de kerken verdwenen; en de belofte van de Heer is door de verwoestende werking van de traditie krachteloos gemaakt.<sup>4</sup>

Hoewel de dood voor Adam en zijn nakomelingen zeker is, is ook de hoop op de opstanding zeker, zoals de Psalmist het verwoordt:

"Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen, Sela" (Psalm 49:16).

---

<sup>1</sup> EW Bullinger, *De rijke man en Lazarus*, pagina 9.

<sup>2</sup> Robert Young, *Analytische Concordantie van de Bijbel*.

<sup>3</sup> James Strong, *Uitgebreide Concordantie van de Bijbel*.

<sup>4</sup> Bullinger, pagina 16.